

KUNSTBREAKERS BEDANKT!!

10 jaar kunstbreak!

Zaterdag 7 april 2018: ik had er al lang naar toe gewerkt , samen met onze cursisten en docenten, vrienden en kennissen.

Ik wil via deze weg iedereen bedanken die er was. Jullie hebben er met elkaar een echt feest van gemaakt! Het doet me goed dat jullie zo duidelijk hebben laten blijken dat jullie blij zijn met wat Kunstbreak te bieden heeft en dat jullie Kunstbreak blijikbaar in jullie harten hebben gesloten!

Ik ben erg verrast door alle lieve woorden, de glimlachjes en het schaterlachen, de grote en de kleine cadeautjes, de complimenten en de steun.

Weken van te voren al werd er van alles door iedereen bedacht en ondernomen, en dan opeens is het zover.

Eerst werd de boom versierd..., dat was ook al een klein feestje voor hen die erbij waren. Wat een enthousiasme!

Toen op vrijdag 6 april werd binnen de expositie ingericht met allerlei leuke werkstukken, gemaakt door diverse mensen: cursisten, vrijwilligers en docenten.

Zaterdagochtend vroeg kwam de grote tent. Buurtbewoners waren gevraagd hun auto elders te zetten en gezellig mee te komen genieten van het feestje. Allerlei mensen kwamen met taartjes, cakejes, hartige hapjes (al dan niet zelf gemaakt) om de feestvreugde te verhogen. Buiten voor de deur van Kunstbreak stonden twee levende standbeelden, zo leuk! De zon deed zijn best het weer was echt fantastisch.

Kortom iedereen bedankt het was een top feest! Alle docenten en zeker ik zien dit feest als een echte opsteker! Mocht je om welke reden dan ook dit feest gen mist hebben kijk dan nog even op de website www.kunstbreak.nl daar staan enkele leuke foto's!

